

Q & A #1

interview EVELINE STEENAART



familie DE BUISONJÉ

‘NA HET EERSTE JAAR VIND IK HET ÉÉN GROOT FEEST’

SOPHIE DE BUISONJÉ (38), moeder van Dex (7), Céla-Lynn (5 maanden) en bonusmoeder van Sem (14). Op LINDAnieuws.nl blogde ze over de komst van baby Céla-Lynn, die met hulp van een draagmoeder ter wereld kwam. Met haar man Xander vlogt ze op LINDA.TV.

KINDERWENS We zijn compleet. We hebben samen twee prachtige, gezonde kinderen en ik heb nog het geluk dat ik mag genieten van Xanders zoon Sem. Wat wil een mens nog meer?

ROZE WOLK Ik geniet intens van Céla-Lynn, maar om nou te zeggen dat ik op een roze wolk zit... Het eerste jaar is in mijn ogen pittig, met name door de gebroken nachten. Gelukkig vergeet je deze periode weer snel. Na het eerste jaar vind ik het één groot feest. Vanaf dan bevind ik mij eigenlijk continu op een roze wolk.

CÉLA-LYNN Is een groot wonder. Het is toch ongelooflijk dat zij er is?! Vanuit een ander oventje in onze armen.

HUISJE, BOOMPJE, BEESTJE Dat is het al vrij snel met kinderen en dat vind ik soms heerlijk. Sinds kort hebben we er ook nog een hond bij! Er gebeurt in ons leven gelukkig genoeg dat verre van huisje, boompje, beestje is!

ZELF WAS IK ALS KIND... Een free spirit, maar dat zijn volgens mij alle kinderen. Ik was als kind veel buiten. Hondjes, paarden, eigenlijk was ik een boerinnetje. Mijn moeder werkte altijd in de tuin en mijn vader kluste veel aan ons huis. Ik was geen kind dat voor de tv zat. Ik was altijd in de weer en bezig met creëren.



RUST, REINHEID EN REGELMAAT Kinderen varen hier wel bij. Het is met ons onregelmatige leven alleen bijna niet te doen, maar we worden er steeds beter in. Je merkt gelijk dat het hele gezin dan beter draait.

SLAPELOZE NACHTEN Ik functioneer het beste met acht uur slaap, dus het went nooit. Maar het lachje van Céla-Lynn om vier uur 's nachts maakt een hoop goed. Dan voel ik alleen maar intens geluk!

SPELEN Xander is bij ons thuis de koning van de spelletjes. Hij verzint altijd weer iets nieuws. Céla-Lynn begint nu langzaam met spelen. Kiekeboe met Dex is haar favoriet. En ik smelt...

OPVOEDEN De eerste jaren draaien vooral om het zorgen. Bij Dex is het opvoeden nu wel echt begonnen. Soms ben ik er onzeker over. Geef ik hem wel de handvatten die hij nodig heeft? Gelukkig zitten Xander en ik meestal op één lijn. We doen ons best om het optimale uit onze kinderen te halen. Of we het goed doen? Dat zal de tijd leren. Ik vind het in elk geval een leuke uitdaging!

► BEKUK DE VLOGS OP WWW.LINDA.TV